

◆◆◆

Nordindien, december 2017

Hermed en kort situationsrapport fra vores tur til Indien.

Alt har klappet og virket i.h.t. planen. Turen er virkelig godt skruet sammen og har givet os fuldt udbytte. Alle aftaler er overholdt fra agentens side og alle har været meget hjælpsomme og imødekommende.

PS: Den høje kvalitet af guiderne i Delhi og Agra/Taj Mahal er også værd at nævne som et stort plus.

PPS: Salam Balaak Trust turen var en gribende, men også positiv oplevelse. Et stort plus for Delhi-opholdet.

De bedste hilsner og godt nytår

Lene & Hasse (508278)

◆◆◆

Kære Grace Tours,

Vi havde en fantastisk tur til Indien. Tak for det.

mvh Helle og Per, jul & nytår 2017/18 (508222)

◆◆◆

Jeg vil gerne sige mange tak for god vejledning, hjælp og planlægning af turen til Mumbai og Matheran.

Vi har haft en rigtig dejlig tur, alle de ting du havde ansvar for, gik helt som de skulle.

Chaufførerne var gode, venlige og hjælpsomme.

Hele vejen igennem var chaufførerne til tiden og alt var i orden.

Det var også dejligt at komme til Matheran og The Verandah in the Forest var en særlig oplevelse efter Mumbai – og at opleve naturen og dyre- og menneskeliv under andre forhold end i Mumbai. Vi fik massage og redet på heste, set lokalt turist liv og lokalt liv.

Ud over alt det du havde sørget for, har vi haft dejlige oplevelser sammen med folk, mad, gademad, konditorier, lokalmad, trafik, hverdagsliv, gadehandlende, byplanlægning, bygninger fra kolonitiden og påvirkning i samfundslivet, skolebørn og mange slags skoleuniformer.

De bedste og varmeste hilsener fra Hanne (januar, 2017)

◆◆◆

Nu er vi kommet godt hjem fra en super tur til Indien. Alt klappede bare og togstrejken blev bare løst, så vi fik en ekstra tur i Jim Corbett National Park med.

Det var en god følelse at være i gode hænder dernede. Chaufføren var som sidst super og fra Bharathpur var det jo den samme som på sidste tur og han er bare rigtig god. Så I må gerne fortælle dem om vores tilfredshed med turen.

Bedste hilsner

Ib (feb. 2016 / 507495)

◆◆◆

Vi er nu hjemme igen efter en fantastisk og helt igennem vellykket rejse. Vi arbejder med at fordøje de mange og store indtryk. Din rejse havde ramt det helt rigtige for os. Tak for hjælpen.

Bedste hilsener,

Birte og Jon (FO 507108)

◆◆◆

Nu er vi endelig landet sådan for alvor. Sikke en fantastisk rejse vi har været ude på.

Alting fungerede helt perfekt.

Børnene var meget begejstrede selvom det selvfølgelig også var både fantastiske og også svære ting de fik at se. De store kontraster mellem rigdom og fattigdom.. larmen – vrimmelen af mennesker og dyr osv. Men de klarede det flot og var meget glade for turen. Vi følte os også vældig trygge ved hele tiden at blive "holdt i hånden" — det var virkelig fint.

Allerstørst indtryk gjorde nok SunderBans på os – måske også fordi det var en tiltrængt pause fra larmen og osen — men også fordi folk derude var fantastisk søde og afslappede.

Vi blev flere gange spurgt om vi kunne give forslag til hvordan det kunne blive endnu bedre.

Det eneste jeg lige kan komme i tanke om var måske — lidt anvisninger og et lille kort — som viser restauranter der er anbefalelsesværdige tæt på hotellet hvor man overnatter — som førstegangs-indien-tourist — var det lidt svært at vide hvor man trygt kunne spise og hvor man nemt kunne komme hen. Om dagen var vores guider jo rigtig søde til at hjælpe med alt hvad vi havde brug for — en service uden lige. Kun I Varanesi havde vi en guide der var ret svær at forstå .. men den service de ellers stod for med hensyn til at komme til og fra toget etc. var meget fin.

Vi har fortalt alle om vores rejse med stor begejstring og især fortalt hvor meget vi har oplevet og hvor trygge vi har følt os på rejsen. Nu er der så 2000 billeder der skal kigges på.

Mange hilsener Bente (feb /FO 506176)

◆◆◆

Rajasthan og Varanasi – marts 3 uger

Så endelig får de travle pensionister taget sig sammen til at sige TAK for en fantastisk tur. Alle hoteller var særdels tilfredsstillende og Mahinder var en fantastisk god chauffør og et godt bekendtskab. Pga. hans lidt mangelfulde engelsk (med indisk accent) troede han i starten, at vi var utilfredse med ham. Da vi så via kontant betaling (a conto tips) viste ham, at det var vi ikke, blev tonen behagelig og afslappet. Hans engelsk er OK, men synd at hans ordforråd ikke rækker til en alm. dagligdags snak. Vi kørte trods alt som regel i mange timer. Men han vidste mange ting og kunne forklare om de ting, vi så undervejs. Så vi kom tæt på hinanden i det efterhånden særdels behagelige selskab. Vi sender også en takke-mail til bureauet i Delhi for et flot arbejde. Selv da det kiksede med toget fra Varanasi til Delhi (det var meget forsinket), var der god service.

Vi vil gerne anbefale netop denne tur for endre evt. kunder i Great Tours (som vi har omdøbt jeres bureau til) – hvis I har brug for det (incl. sende billeder til disse interesserede).

Atter engang: TAK fra os

Annette og Jørgen (505913)

◆◆◆

Både Helle og jeg ønsker at sig tak til dig og Gractours for en helt uforlignelig oplevelse i Indien, de sidste 2 uger af september.

Alt fungerede og klappede fuldstændigt som det skulle, fra start i Delhi lufthavn til slut samme sted. Vi blev afhentet, transporteret, og bragt fra start til slut på god og ordentligt vis, uden på noget tidspunkt at være usikker på om vi nåede tiderne, eller om der var styr på det hele. Det var der.

Og så har vi aldrig haft så stor en oplevelsestur nogensinde, og vi har ellers prøvet meget. Det var helt eminent, og især din sammensætning af rejsen viste sig at være uovertruffen: masser af oplevelser, tid til os selv og egen 'brug' af byen, Salaam walk (exceptionelt), vidende guider, sikre chauffører (især under indiske relationer) og tid til såvel afslapning/wellness som egen tid til indkøb m.v.

Vi kunne ikke have fået en bedre tur – og Jeres turarrangement vil blive husket til en anden gang, hvor vi vil på en stor oplevelsesrejse.

En lille detalje, som vi ikke brød os om, skal I dog have med: Den første guide de 2 første dage i Delhi havde mere fokus på at få en god frokost sammen med os (det accepterede vi !) og at tage os med til shops, som kunne sælge os tæpper og meget andet godt – dette er og var vi ikke interesseret i. Og slet ikke når det gik ud over den tid vi havde på de forskellige turistseværdigheder, som vi så følte ikke var helt nok. Og bestemt slet ikke når vi efter første besøg på et Kashmir-tæppeudsalg gav klart udtryk for, at dette ønskede vi ikke, og så alligevel blev kørt til ny shop næste dag – besøget blev afværget og jeg tror guiden til sidst forstod budskabet – men tiden var jo brugt på hans mulige sideforretninger med 5 % returkommission. Prøv om I kan undgå dette.

Ellers skal guider have stor ros for deres viden. Ovennævnte guide ændrede lidt i programmet så vi fik en rickshaw-tur og et besøg på sikh-tempel og lidt andet – Præsværdigt initiativ, som blev aftalt forlods med os – God oplevelse.

Specielt guiden i Ladakh, Dorjee, var helt eminent med sin viden om Ladakh, klostrene, buddismen og meget andet – og vi fik her en helt unik oplevelsestur – en mand vi kom tæt ind på og havde rigtig gode oplevelser med, inkl. Gode 'trekkingture'.

Tilsvarende gjaldt for guiden, Islam, i Agra, med al sin viden og sit vindende væsen og ærlighed .

Stor tak for et godt arrangement og en formidabel oplevelse.

Venlig hilsen

Preben & Helle / FO 505411

◆◆◆

Tak for god service til Grace Tours og ikke mindst til dig Trine.

Altid klar ved telefonen og super serviceorienteret, osse selv om jeg bare skulle bruge Grace Tours til køb og ændring af flybilleter.

Dejligt naar man sidder ude i den anden ende af verden af have Grace Tours og dig som livline hjem til Danmark.

Tusinde tak.

Med venlig hilsen

Mai-Britt (505316)

◆◆◆

Vi er nu hjemme igen efter en fantastisk tur til Indien fra den 27/12 – 13/1 2011.

Du ramte helt plet i tilrettelæggelsen af de forskellige seværdigheder, hoteller og aktiviteter.

Vi er blevet fyldt af oplevelser og indtryk men føler også, at der undervejs var tid til at fordøje det hele – ikke mindst i Shapura Bagh, hvor vi lige præcis på det tidspunkt af rejsen trængte til 3 dage uden andet at tage os til end at gå ture, læse bøger og slappe af.

Alt klappede i forhold til guides, afhentning i lufthavne o.s.v.

Vores chauffør Gular Singh var fuldstændig fremragende, venlig, hjælpsom og var fantastisk til at vise os små værksteder, butikker og attraktioner vi aldrig selv havde fundet på egen hånd. Måske vil du formidle vores meget store tilfredshed til RRIndia og ikke mindst Gular Singh...?

Vi er slet ikke færdige med Indien og skal helt sikkert afsted igen – når vi lige har sparet lidt op igen.....!

Tak for turen

Mange hilsener

Lise (504682)

◆◆◆

Om du husker det eller ej, købte vi – Henrik Brogaard og Do Steenstrup – en færdigpakket tur til Indien i marts måned.

Siden vi kom hjem har vi tit sagt til hinanden, at vi ville og burde skrive for at sige tak for din gode, kompetente og venlige betjening, samt sige et par "evaluerende ord" om arrangementet. Alt for sent kommer de her:

- \* Overordnet var vi overordenligt tilfredse med arrangementerne og har siden anbefalet mange af vore bekendte at tænke på Grace Tour hvis de påtænker en rejse
  - \* Særligt agenterne i New Delhi, chaufføren der, samt den chauffør der kørte os mellem Agra og Neemrana og fra Neemrana tilbage til New Delhi, var venlige, ordentlige og behagelige bekendtskaber.
  - \* Salaam Balak – arrangementet var en god og interessant oplevelse, – med en venlig og god guide ("Mister B." kaldte han sig vist)
  - \* Neemrana Fort Palace var en oplevelse i særklasse
  - \* Narayana Spa & Resort i Rishikesh var et smukt beliggende og dejligt hotel – særligt efter at vi efter 2 dage fik et af de bedre værelser (1. sal, with view)
- Hvis vi skal nævne ting der kunne ønskes bedre, må det være:
- \* Hotellet i New Delhi (Surya Shelter) var ikke mindeværdigt (3 dråber varmt vand i bruseren, du ved, ingen vinduer)
  - \* Køreturen fra Rishikesh til Agra var på sin vis en oplevelse: En lille bil tilhørende en chauffør, som vist nok lavede noget helt andet til dagligt! Vi har stadigvæk svært ved at forstå, at den tur kan koste så meget, sammenlignet med så meget andet..., men all right.....
  - \* Hotellet i Agra var fint og fornemt, men med en underlig stemning, beliggende isoleret. Den agent vi talte med der var, syntes vi, ikke særligt imødekommende og havde dollarstegn i munden, kunne vi høre hver gang han åbnede den....

Misforstå os ikke – ovenstående små kritikpunkter kun for en ordens skyld, måske kan I bruge det til noget

en eller anden gang – vi er på ingen måde suuure el. utilfredse!

Tværtimod siger vi, endnu engang, tak for den gode behandling og det meget fine arrangement.

Vi glæder vi os til at rejse med Grace Tours en anden gang

De bedste hilsner, Henrik & Do (504602)

◆◆◆

Nu er vi vel hjemme i Horsens efter en aldelles fremragende og vellykket tur.

Vi har oplevet og set en masse spændende og meget anderledes ting i Indien.

Efter at have gennemført den del af rejsen hvor Grace Tours har stået for arrangementet mht. modtagelses-  
guider, chauffører, guider osv. vil vi gerne informere Jer om at alt er forløbet fuldstændig gnidningsfrit.

Et par detaljer som giver ekstra plusser :

– det var samme – behagelige – guide som modtog da vi kom tilbage til Delhi kl. 5 om morgenen på Delhi  
Central Station som modtog os i lufthavnen da vi ankom første gang fra Frankfurt – utroligt behageligt at se  
et kendt menneske i den kaotiske banegaard kl. 5 om morgenen.

– vores chauffør den første uge eller mere – Om – fra Renaissance Reizen var utroligt god. Flink, Venlig,  
glad for børnene, serviceminded, godt kendskab til lokale steder osv – stor ros til ham.

– alle aftaler med afhentning i lufthavne osv af guider mm har fungeret perfekt.

Alt i alt har vi haft en suveræn tur – tak for jeres indsats.

Med venlig hilsen

Lise og Toben fra Horsen (504163)

◆◆◆

Let me report that the tour to India went very well indeed. All the people from the tour company were  
pleasant, helpful, and punctual, and the Delhi contacts spoke about you in the most positive terms. The  
place I was put up in Alwar turned out to be 14km from the town. In the beginning, I thought that that could  
be a problem, but in the end, it was not. Things are working really well for you in this connect, so keep it up.  
Thank you again for you prompt reply to the possible problem with Lufthansa. I really appreciate it. As it  
turned out, I managed to be upgraded to business class from Kolkata. That was lucky!

Best,

Ken (504440)

◆◆◆

Det var en fantastisk tur, du havde arrangeret for os i Indien. Alt fungerede perfekt, og vi havde mange store  
oplevelser undervejs. Personlige oplevelser, som vi ikke ville have haft, hvis vi havde rejst i en gruppe, og  
hvis vi kun var kommet de steder, andre turister kommer.

Vores chauffør Mr Guler Singh var bare den bedste. Kørte meget sikkert, var utrolig hjælpsom og behagelig  
at være sammen med. Har lige sendt en mail til Mr Vinod Chandna for at udtrykke vores store tilfredshed.

Det er én af mine største rejseoplevelser, og Ann-Louise og jeg er enige om, at vi skal til Indien igen.

Hvis venner og bekendte ikke havde hørt om Grace Tours før, så har de nu!

De bedste hilsner med en stor tak til dig.

Edda (504479)



Vi er netop vendt hjem fra en fantastisk rundrejse i Nordindien. Men da vi ikke har fået det obligatoriske spørgeskema, får du her vores kommentarer til fri afbenyttelse:

- a.. Turen var veltilrettelagt, hotellerne var gode eller meget gode eller helt overdådige (dog måske med undtagelse af det sidste hotel i Delhi).
- b.. Rejsen kunne vinde ved, at man kørte lidt mindre og indlagte min. 2 overnatninger ad gangen.
- c.. Bus, lokalguider var helt i orden på enhver måde. Gratis vand i bussen var dejligt.
- d.. Måske ville det være en fordel, hvis man lavede turen med helpension – mere praktisk og bekvemt for alle.
- e.. At rejselederen tog sig af betaling af drikkepenge til alle var en meget stor lettelse for os alle.
- f.. Sidst men ikke mindste – rejselederen Christian var i en klasse for sig. Han var ikke bare særdeles vidende om Indien, men kunne "håndværket" at lede rejsen på allerbedste måde. Vi håber, at det kan passe, at vores næste rejse også kan blive med Christian ved roret. I parentes bemærket, så har vi stor erfaring i denne type rundrejser gennem mange år med mange forskellige bureauer.

Mange hilsner

Ester og Kurt (BK)



Tak for en fin og meget veltilrettelagt rejse til Indien i januar 2010. Det blev en spændende oplevelse for os begge, far og datter. Lidt køligt i begyndelsen, især om natten, men vi var forberedte og havde hver taget et tæppe med, som vi fik god brug for i Delhi og Fort Unchagaon, men ellers ikke. Jeg havde – som du måske husker – på forhånd været lidt skeptisk mht. hotellet i Delhi, men det var der ingen grund til. Meget hjælpsomme og venlige hotelfolk, der tog godt imod os, selv om vi ankom kl. 4 om morgenen. Og så ligger hotellet i et spændende kvarter med masser af liv i gaderne og ikke så langt fra Connaught Place. Om aftenen spiste vi på restaurant Veda, der ligger på en af ringgaderne omkring pladsen. Den kan vi bestemt anbefale.

Interessant at høre om et gadebørns-projekt næste formiddag inden vi kørte til Fort Unchagaon. Opholdet her blev et af turens højdepunkter. Der var marked i den lille by omkring det gamle engelske fort/hotellet. Vi gik en tur i mørkningen. Vi blev åbenbart lidt for længe væk, for fortets maleriske portvogter kom ud med sin lange stav for at se, hvor vi blev af. Næste dag, efter et besøg ved Ganges, gik vi en lang tur i omegnen og var genstand for megen opmærksomhed. Om aften ankom en større gruppe fra Delhi, det viste sig at være medarbejderne i et EDB-firma på deres årlige firmaudflugt. De unge dansede, og Kristine dansede med, mens jeg sad ved bålet og talte seriøst med nogle af de ældre.

I Agra var det diset for ikke at sige tåget. Vi fik set Taj Mahal, og det var naturligvis en stor oplevelse, men solens spil i det hvide marmor i dagslys og ved solopgang måtte vi undvære. Det må blive en anden gang. Videre til Ranthambore nationalparken, som vi nåede ved solnedgang. Tidligt op næste morgen og en tur i jeep ind i området. Vi fik set en tiger, der roligt kom gående hen af skovvejen, ganske tæt ved jeepen. Og senere samme dag hørte vi endnu én inde i krattet. Den var ved at spise sit bytte, måske en lille hjort. Det var ligesom at høre en kat spise en mus. Det knasede på samme måde, bare højere. Vi så også desmerdyr,

hjorte og på lang afstand et par krokodiller foruden mange forskellige fugle, bl.a. gribbe og en enkelt ibis. Vi har en hilsen til dig fra hotellet, Rathambore Regency.

Jaipur var spændende og de fleste gaver til dem derhjemme blev købt dér. Derefter til Deogarh, hvor vi på det fantastiske slot midt i den lille by tilsammen disponerede over syv større og mindre rum foruden en terrasse og en løgformet kuppel. Vi følte os helt kongelige. Kristine mailede hjem, at her havde vi besluttet at slå os ned for evigt, men at de derhjemme naturligvis var velkomne til at slutte sig til os. Desværre blev det i virkelighedens verden kun til en enkelt overnatning, men vi nåede da både en ridetur (kun Kristine) og en tur med jeep rundt til nogle af omegnens små landsbyer.

Udaipur er som Jaipur en smuk by. Vi sejlede på Pichola søen, mens solen gik ned. Og her var det blevet så varmt, at vi kunne spise aftensmad udendørs på hotellets tagterrasse i måneskin og med udsigt til søpaladset. Herfra med Kingfisher Airlines til Bombay, hvor vi også havde et par spændende, men alt for korte dage, og hvor vi også fandt et par gode restauranter, fiskerestauranten Trishna og – til en afveksling – den italienske restaurant Indigo.

Jeg skal tilføje, at vi var meget glade for vores chauffør, der kørte os fra Delhi til Udaipur, og som kunne fortælle os mange ting undervejs.

Og til sidst. Vi fik set og oplevet meget. Men hvis vi nu havde haft en uge mere, vel at mærke på samme rute? Så ville vi nok have brugt 1-2 dage mere i Delhi, en dag mere i Fort Unchagaon, et par dage mere i Deogahr og endelig 2-3 dage mere i Bombay. Kristine ville endda nok have foretrukket en dag mindre i Udaipur og endnu en dag i Deogahr.

Og til allersidst. Kristine skulle vænne sig til, at vores guider (næsten) altid talte til mig og ikke til hende, selv om hun godt er klar over, at sådan er kulturen altså i Indien. Derfor var det fint med en kvindelig guide i Bombay, som Kristine var mere på bølgelængde med.

Mange hilsener, Niels (504449)

◆◆◆

Det var en forrygende tur og meget anstrengende. Indien tager på kræfterne og sanserne. Vi var meget begejstrede for Ifte, der med sit strålende smil og søde væsen fik os til at glemme strabadserne hver gang, han dukkede op for at hente os (og det var jo nogle gange). En dejlig mand.

Første ophold i Kolkata på Fairlawn Hotel var helt i top. Hotellet og haven var en oase, når man kom fra mylderet udenfor, og selve stedet var herligt. Calcutta Walks er et mægtig godt projekt, og både Ifte og Mangit var glimrende guider. Bortset fra disse walks nåede vi kun Victoria Memorial. Det er en noget overvældende by, meget stor og svær at orientere sig i, når man som vi ikke er velsignet med den helt store retningsans.

Næste program var Sunderbans, og vi blev afhentet af en flink guide, hvis navn vi aldrig opfattede og kørt lige til molen i Sonakhali, hvor det myldrede med mennesker, og vi til vor store overraskelse blot skulle stige ombord i vores private båd. Sunderban Jungle Camp var et dejligt sted, og vi holdt meget af at få bragt bade-vandet til døren i spand.. Det var et meget spændende landskab – men tigre mødte vi naturligvis ikke – selv om vi jagede dem hele dagen fra søsiden.

Hotel Presidency i Bhubaneswar gik meget ind for mølkugler (vi var ved at blive kvalt af lugten på værelset), men var ok. Den næste mand på pletten var Gagan, meget vidende, meget energisk, men med meget lidt

interesse for fugle og indkøb (vi fik aldrig en chance for at se på forretninger. Han havde den faste overbevisning, at indkøb kun kunne foretages i Kolkata). Men vi fik set en masse templer m.m., og måtte langt hen på eftermiddagen bede om vi ikke kunne få fri nu.

Puri: Hotel Hans CoCo var dejligt og vidunderlig mad, men byen og stranden var med et mildt ord snusket. Det var overvældende at se menneskemasserne ved det store tempel. Sejlturen på Chilica Lake var god, men der var ikke en fugl. Men heldigvis et par delfiner.

Så havde vi fornøjelsen af en nats ophold i Kolkata på Hotel O2. Det var ikke spændende, koldt og støjende, og det lykkedes ikke at få morgenmad, inden vi skulle afsted kl.8 (det overlevede vi dog, men vi skulle jo flyve 2 timer til Port Blair, og JetLite er et serveringsfrit flyselskab).

Det krævede meget papirarbejde at blive sluppet i land på Andamanerne. Men det lykkedes da, og efter en god tur på havet nåede vi Havelock. Barefoot at Havelock er et vidunderligt sted . De har de bedste senge, vi nogensinde har sovet i. Og vidunderlig mad. Stranden er pragtfuld og ingen mennesker. Vi var også ude og bese fiskebestanden mere eller mindre med snorkel.

Barefoot at Collinpur var i første omgang skræmmende, da vi var vant til al den luksus på Havelock. Deres elektriske installationer havde det med ikke at virke (og prøvede man at få dem til at virke, fik man elektrisk stød), og varmt vand var også en mangelvare, men hurtigt vænnede man sig til det, og maden var fin, og de ansatte meget søde og hjælpsomme.

Til sidst fik vi så den store overraskelse, da vi kom tilbage til Kolkata (og Ifte), og det viste sig, at vi skulle på homestay i et prægtigt indisk hjem hos et meget sødt par, der bød os hjerteligt velkommen og serverede en stor indisk te med kager. Derefter blev vi sluppet ud i byen (første og sidste chance for at gøre lidt indkøb), men det blev hurtigt mørkt, og vi blev hurtigt væk, men fandt da omsider hjem efter at være blevet sendt i alle retninger af "hjælpsomme" indere. Fruen i huset mente også, at det var forkasteligt, at vi vovede os ud alene. Vi blev så budt på gevaldige drinks og påfølgende middag. Det havde været deres mening at tage os ud at spise, men vi tror, de fandt os lidt vel derangerede til at tage med ud. Men vi fik en dejlig middag og lidt hvile inden den hårde hjemtur og alt besværet i lufthavnen (det tog 2 timer at checke ind).

Vi er som altid imponeret over serviceniveauet og præcisionen alle steder. Kingfisher er et imponerende selskab. Man bør aldrig flyve med andre. Den eneste vi ikke var tilfreds med, var Barefoots mand i Port Blair, der ikke gav ordentlig besked og bare pludselig var væk, mens nogle os ubekendte personer rendte med bagagen. Det viste sig dog, at det var hen til en bil, men det kunne han jo godt have sagt og evt. være gået med derhen. Ellers var alt perfekt og vi takker ydmygt.

Lise og Lone (504276)

◆◆◆

Denne mail har skulle været af sted lige siden vi kom hjem fra Indien i slutningen af oktober – men desværre kom "hverdagen" i vejen.

Vores tur til Indien var en fantastisk oplevelse for hele familien – og både de ting vi så med vores guider men allermest selve landet med befolkning, religioner og meget afvekslende landskaber.

Vi nød det i fulde drag og alt "klappede" – vi var noget imponerede over at vores bagage var med os på alle vores flyveture.

Til trods for hvad vi havde forstillet os og ikke mindst hørt fra andre fik vi hverken myrekryb af mange



mennesker, blev "overrumplet" af lugten eller blev syge – så alle fordomme om Indien blev gjort godt og grundigt til skamme på denne tur – og det er slet ikke sidste gang vi kommer til at besøge dette spændende land – pt. overvejer vi en mindre familietur til Mumbai, (som vi jo kun så lidt af, men som virker som en by man godt kan bruge noget tid i), da Flemming skal til Pune et par gang i løbet af året.

Du nævnte at du gerne ville hører nærmere om "ungernes" oplevelser på turen og hvis du er interesseret kommer de gerne forbi en eftermiddag efter skole.

Men tak for en super planlagt tur med mange lidt anderledes oplevelser som f.eks. Ganesh templet i Ratambore, Vanilla Country, og Our Land

Mange hilsner + godt nytår

Flemming, Jonas, Mathias og Henriette (504283)

◆◆◆

Happy new year to you and thanks for a wonderful tour in India.

It has been a beautiful experience to follow the plans that you had organized for us. It would take hours to tell you all the magic moments we experienced and how many times we rejoiced over the day gone by.

We would like to start with a special appraisal of Mr. Salindra Singh, our driver from Udaipur to New Delhi.

We could not have wished for anyone else. Not only is Mr. S. Singh a most competent driver in all places and situations, but he is as well a patient, attentive, service minded person, always smiling, with a constant eye for his customers needs and curiosity, being very modest when a local guide was on and very informative when questioned during the driving hours where we were alone with him. Always pointing out animal life, places og scenes of interest along the way. He kept his calm and friendly manner even when we were in a somehow tense situation between Jaipur and Agra (political activists blocking the motorway and all escape routes for 4-5 hours). Intelligent and interested in new places and information as well, which meant that we looked forward every morning having him as our reference point during the day. He made this trip very special indeed. All our thanks to him.

Special compliments are also going to the local agent in Udaipur, who provided us with a different hotel than the one specified in the voucher, a surprise at first but we could not have been in a better place than the room 301 in the Raj Palace (only 3 rooms in the hotel all together but the third floor room only has its own terrace overlooking the lake) . Simply spectacular.

This little hotel is in a recently restored house, nice and clean with a very fine bathroom, a one person 24 hour service and a top level café for tchai and breakfast only- but with a fantastic view of the lake etc. .

In Udaipur, we were also extremely pleased by our local guide (sorry we only remember his nick name "Nicky" we believed) who gave a lot of his time and patience + enormous amounts of knowledge and was enthusiastically engaged in his job. Thanks to him too.

So we would be happy if you would please convey our appreciation to these wonderful people and to their company, Renaissance Reisen. The car was very comfortable and spacious also.

Otherwise and for your info:

Mumbai welcome (with a large GRACE tour sign presented not to miss) and hotel Appolo placement were especially appreciated and Elefanta Island was a good trip introducing native art form especially at the beginning of the trip. We completed their evaluation papers upon departure. Train was category 2AC and a

very interesting experience.

The Ajit Bhavan in Jhodpur was perhaps a bit too “top professionally run and high category” without the more personal warmth of a smaller place and very little hot water in the otherwise luxurious bathroom! The breakfast (indoors) was at top quality, but evening diners were only served outside and we decided that the temperature was not to it.

The Hari Mahal in Jaipur is a charming, old fashioned furnished and not modernly managed place, and the proximity to the railway is only noticed for the first 3 trains passing ... The breakfast was only outside and ok, but the kitchen is not worth recommendation, but there is a very good restaurant with outdoors and indoors good facilities and excellent kitchen just next door (Spice court). The local agent and local guide (geared to “give us” as much time on our own as possible and with only absolute basic information to share) were the least interested of all those we met during the trip.

The situation between Jaipur and Agra was an “extra experience” and what you might call “force majeure” ... it took us 3 tentatives to get out of the “trap” and 9 hours to get to our destination and prevented us to visit Fatehpur Sikri (we also had good contact with the Danish Embassy, who were also very helpful in that most unusual hostage-like situation). Therefore we did appreciate the busy atmosphere on the Mansigh Palace upon arrival there. The restaurant and the breakfast was the best, we had in any of the hotels – clear mangement at all levels.

The Taj Mahal was a great and “grand” visit , Agra fort very interesting and we stopped at the Akbar mausoleum on the way back to Delhi . We think it is also worth mentioning.

We have been very pleased with Turkish airlines service and transit, check-in etc. Worth recommeding to others..

With all the best wishes form two happy GRACE-tour travellers

Maryse and Niels Pierrel (504291)

◆◆◆

Janne, Anders, Henning og jeg er kommet godt hjem fra det fascinerende land og synes alle, vi har haft en helt fantastisk tur.

Alt var så veltilrettelagt, og vi følte os under hele rejsen i gode og trygge hænder.

Vi har dog et lille suk. River Resort er et meget dejligt hotel med en udsøgt service overfor gæsterne. Også derfor var vi noget rystede over at se, hvilke usle forhold man bød vores meget behagelige chauffør Mr. “Prahba” og hans kollegaer. Vi nævnte det overfor stedets manager, der undskyldte sig med de var under ombygning og at det ville blive udbedret. Men alligevel.....og efter aftale med chaufføren lovede vi at orientere dig. Det er hermed gjort.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår sender jeg dig de bedste hilsener

Kirsten Bjerglund Andersen (504184)

Vi vendte sidste søndag hjem fra den total herlige tur i Indien. Stor succes for dit program og til dit mandskab.

Det var spændende at være i Indien – og ikke mindst med vores “Kina” vinkel. Indien har så meget som Kina ikke har – men i den korte konklusion må vi nok erkende at Kina er lysår foran Indien og vil vedblive at være

det. Indien er en langt mere charmerende fætter, men det er storebror Kina der bare møver derudaf. For dit store og personlige forarbejde vil vi lige give dig lidt feedback fra arrangements-delen. Alt er dog i småtings afdelingen:

For det første stor ros til Delhi bureauet. Rigtig god og kompetent service fra modtagelse til afgang – og fremfor alt var vi ovenud begejstrede for chaufføren Chandar der kørte med os i 12 dage helt til Udaipur. Han aflæste hurtigt hvad vi var interesserede i (og ikke) – og var altid parat til at svare på (næsten) alt om Indien og indbyggerne. Det var jo ren luksus at have bil/chauffør til rådighed på den måde.

Hotel Singh Sons i Delhi var rent og pænt. Kvarteret, Karol Bagh, er faktisk spændende. Tag til Hanoi og se hvordan vietnameserne for længst har udnyttet og gjort lignende kvarterer til tip-top boligområder.

Narain Niwas Palace. Skønt sted – og Jaipur ligeså. Vi blev opgraderet til en mindre balsal, tak for det. Og nød udover byen også haven – og ikke mindst fuglelivet omkring drivhusene og poolen. Restaurantens indiske mad var blandt det bedste på turen.

Til gengæld oplevede vi så noget af det værste på turen: Elefant-ridningen til toppen af Amber fort. Sikken et gedemarked med timers ventetid og plad. Nu er vi så privilegerede at vi flere gange har prøvet at ride på elefanter, så vi kunne godt have undværet dette "show".

Shahpura Bagh. Og det ville vi have sprunget over! Det var godt vi ikke gjorde det. Det var altså en stor oplevelse – og personlig service i top. Stedet er jo helt vidunderligt. Men jeg synes godt du kan understrege mere at opholdet giver mulighed for nærsyn af landsbyen og landbrugsområdet. En herlig blanding af dase og oplevelse. Skulle hilse mange gange tilbage. Dog lidt bekymrende med tørken der rammer området hårdt og de mindre konflikter mellem gården og landsbyen.

Amet Ki Haveli, Udaipur. Sammenlignet med de to foregående hoteller stadig gode værelser og hotel beliggenhed, men service var ikke så god. Havde til gengæld en hyggelig middag med Anne Vilsbøll på hendes terrasse med den flotte udsigt.

Suba Palace, Mumbai. Bureauet her ikke nær som tjækket som det i Delhi. Bilen var slet ikke op til standard (f.x. manglende sikkerhedsseler); og chaufførens engelsk svært at forstå. Men han prøvede dog sit bedste. Men vi tænkte at turen ikke ville have været samme succes, hvis chaufførerne havde været byttet om. Det var de heldigvis ikke. Så alt i alt har vi haft en dejlig tur. Tusind tak for din store og personlige hjælp. Vi vender tilbage og tager Syd Indien ved lejlighed.

Jan og Gitte (504345)

◆◆◆

Blot et par ord for at sige at Juliane og jeg var yderst tilfredse med turen til Indien. Alt klappede som det skulle og servicen var god. Vi så ingen tigre, men en bjørn i Rathambore og masser af fugle, krokodiller etc. Vi kan bestemt anbefale at tage på village safari og også at besøge fortet i Rathambore.

Jeg vil kontakte dig næste gang jeg vil til Indien.mvh AnneMarie Brun

Anne Marie Brun (504294)

◆◆◆

Thank you for this marvelous tour to India. Thank you for this excellent guide, Dinesh. He is so inspiring, telling the stories about Indian gods and how Hinduism and India developed. India is incredible.

I have some suggestions about the tour as some of us think about different parts of it:

The hotel Surya Shelter is not good enough.

I found Singh Sons good, little bit noisy but this part of the city is excellent, much better than the British concrete around Connaught Place.

Some of us think Ranthambore is not worth visiting. It was too much to drive twice the same day to try to see some tigers which are not present.

Shapura was excellent but the traveling time to go there is too long. From the airport in Jaipur to Shapura it was 5-6 hours, on the way to Shapura the aircondition in the bus broke down.

BUT the tour was very good

Thank you

Sigurdur from the Icelandic group (6 per/ 503494)

◆◆◆

Tusind tak for en fantastisk ferie. Den var bare så veldygtig og jeg er stadig høj over så godt et arrangement. Det var en rigtig god og rar chauffør vi havde .....alt var bare godt. Du er bare god til det.

Verner Mikael (503880)

◆◆◆

Vi vil gerne give dig en tilbagemelding på en fantastisk tur i Indien og dermed en fantastisk godt tilrettelagt tur. En god afveksling med kultur og sansindtryk til gode relaxing-steder til at fordøje de mange oplevelser. Vi var rigtig glade for vores chauffør Sharma og for guiderne undervejs. Her fik vi gode informationer og rig mulighed til at diskutere religion, levevis o.s.v. Alt det praktiske fungerede perfekt.

Absolut højdepunkt var Tai Mahal og vi var også heldige at se et glimt af tigreren. Vi var glade for også at få Jodpur og Bhap med. Sidstnævnte var et fantastisk sted. Vi var de eneste gæster, i øvrigt var der mange aflysninger i kølvandet af terroren. I Barsinga Villa, Bhap, (synd at de bygger så meget ud) var de rigtig søde. Det lykkedes dog ikke at komme på kamelridt, men i stedet ræste vi rundt i ørkenen på jagt efter kameler, og det var en skæg oplevelse. Vi så store flokke af fritgående kameler.

Hils Karen fra bureauet. Vi var så heldige at møde hende på Ourland. Her mødte vi væveren Vasuvedan, hvem vi besøgte til sidst. Et fantastisk kreativt sted, hvor vi også blev sat i gang med batik og Thomas tog notater med henblik på at skrive en artikel om stedet.

På vores tur på egen hånd, som blandt andet gik via Tholpetty i Wyanad, fandt vi et helt fantastisk home stay, ved en næsten uberørt palmestrand, lidt fiskebåde, klipper m.m. I det vi kan mene at I måske mangler et unikt og uturistisk strandtilbud og at dette ville falde helt i tråd med jeres standard sender jeg en brochure hvis I kunne have lyst til at besøge stedet. Stedet er ikke endnu med i guidebøger, hidtil har det bare været to værelser, men nu er det bygget ud med fem store rum. Stranden udmærkede sig i øvrigt ved at være børnevenlig da nogle klipper lidt ude i vandet gør at der er en meget stille brænding.

med venlig hilsen

Thomas og Bodil (503516)

◆◆◆

Vi havde en virkelig flink, dygtig og pålidelig chauffør fra Delhi til Jodhpur. Han fortalte undervejs meget om de ting vi kom forbi. Guiderne var også gode og vi vil især fremhæve dem i Jodhpur og Udaipur.

Venlig Hilsen

Birthe og Mogens (503322)

◆◆◆

Hermed en hilsen fra Ib, Birgitte og Jette – Erling og Ida er nede i landsbyen, men vi formoder ogsaa, at de hilser mange gange, og takker for det fine forslag med Shapura – langt fra alfarvej og koeligt og kultiveret. Turen har vaeret fantastisk, og der har som altid vaeret kun en enkelt slange eller to i paradisi, i form af en slimet guide og et iskoldt hotel (maaske derfor godt, at der ingen vinduer var!) i henholdsvis Varanasi og Khatmandu. Guiden fyrede vi selv, men hotellet kunne vi jo ikke rigtigt fyre op i.

Kort sagt en formidabel tur, veltilrettelagt trods vore vilde forslag, og hvad der ellers kunne vare kommet ind af uforudsete begivenheder som Mumbai ....

Mange hilsner fra

Ib, Birgitte & Jette (503679)

◆◆◆

Vel hjemkommet fra en hel fantastisk Indientur har vi evalueret lidt på det.

Som du ved, startede turen jo med at SAS havde tekniske problemer og det medførte, at vi måtte over London. Derfra fløj vi med Virgin Airlines og det var vi yderst tilfredse med.

Turen var, fra jeres/din side, meget veltilrettelagt, og alt ”klappede” præcist, det gælder både guider og i særdeleshed chaufføren, som vi var meget trygge ved på grund af hans store årvågenhed og sikre kørsel. Han var hjælpsom og behagelig og inviterede os endda på middag i sit hjem. Hans navn var: Mukesh Kumar.

Guiderne var måske lidt for emsige til at ”vise” os de forskellige shops. Det kunne til tider være lidt for anstrengende, da de jo forventede, at vi så også skulle købe noget hele tiden.

Mængden af oplevelser var meget passende og de hårde og anstrengende dage blev afløst af lettere dage. Meget fint.

Hotellerne var over forventet standard, dog undtaget af Bill Palace i Delhi og især Bhandaris Guest House i Amritsar.

Vi vil på det varmeste anbefale Grace Tours til andre og har allerede gjort det, og Karen du fortjener mange roser for den veltilrettelagte og spændende tur.

Gode råd:

Noget der kunne være rart er, at man på forhånd kunne aftale drikkepengenes størrelse. Vi synes, at det er svært at have med at gøre og lidt lettere, hvis man ved, hvad prisen er, så man som kunde har en retningslinie at gå efter. F.eks ca. prisen/dag for en – chauffør/guide osv.

Mette & Jens, Elly & Ejvind (503590)