

Nu er vi kommet hjem fra vores ayurveda ophold på Sri Lanka og jeg har lyst til at skrive for at berette, at stedet var et lille paradys. Utrolig fin beliggenhed, masser af dyr og planter at blive kloge på og underholdt af, samt et personale, der var fantastisk. Intet mindre.

Maden var i top. Både velsmangende og personligt tillavet.

Men allermest så oplevede vi en personlig opmærksomhed fra vidende mennesker, som virkelig søgte at forstå os og vores situationer. Meget personligt. Og uhyre lækkert. En del mere skræddersyet end i Indien. Vi giver dem vores aller aller bedste anbefaling med på vejen.

Glade og gode hilsner

Merethe (og familien)

◆◆◆

Ja, så har jeg allerede været tilbage i en uge..... Min tur til Sri Lanka var herlig – alt klappede og folk er generelt utrolige venlige og rolige – dejlig ø!

Jeg har nogle få kommentarer til rundturen.

I Sirigiya var hotel Laksmi et helt fint sted. Fra tagterrassen var der fantastisk udsigt til Lions Rock – og generelt flot med rismarker lige udenfor. Den glimrende morgenmad blev serveret i en lille pavillon på stolper – dejligt sted. Folkene var søde – det kiksede dog med housekeeping. Eneste minus er, at der ikke er restaurant om aftenen. Der er ikke ret langt, men meget mørkt, til 'hovedvejen' hvor der er lidt spise steder. Chaufføren kørte mig – jeg fik ikke lov at gå

Guiden ved Lions Rock var fin – men det lykkedes mig ikke at få forklaret, at jeg gerne ville gå mere efter at have været på toppen af Lions Rock, at jeg ville på den lille rundtur gennem rismarker og landsbyer (forbi klosteret osv).

Tamarind Gardens ved Kandy er afgjort et besøg værd! Blot er det centralt at sørge for god tid – f.eks. at komme tidligt på eftermiddagen, så der er tid til at se farmen, landsbyen, projekterne osv. Jeg ankom lidt sent, men nåede en lille tur næste morgen. Værtsparet er meget imødekommende, og det er spændende at høre om deres baggrund, projekterne osv. Jeg vil anbefale, at man ikke planlægger at køre tilbage til Kandy samme dag, da der er cirka 1 times kørsel – altså man skal vælge at være dér og have god tid. Det ligger fredfyldt med utroligt smuk udsigt over søen – værelserne er enkle men helt fine. Og maden er god!

The Rock i Nuwera Eliya var ok, men udmærkede sig ikke specielt. Gåturen i Horton Plains var fin – der var mange mennesker og god afmærkning.

Chaufføren var rigtig sød og hjælpsom, og dygtig til at manøvrere i trafikken! Han viste mig fancy supermarkeder og fine restauranter, og jeg kunne have klaret mig med mere ydmyge og simple steder. Men jeg er sikker på, at intentionerne var de bedste J. Til jeres orientering vil jeg fortælle, at jeg kørte i en Toyota Prius med aircon og ikke som aftalt 'bil uden aircon'.....

Bente

◆◆◆

Jeg vil også lige give mit bidrag og takke endnu en gang for din hjælp og dit engagement med at få ændret vores rejse.

Vi havde en fantastisk tur og er begge blevet helt forelskede i dette smukke og frodige land med de mest charmerende, sjove og nysgerrige mennesker, jeg længe har mødt.

Vores chauffør/guide , Tissa, stod pænt og ventede på os i lufthavnen, og han viste sig at være en guldgrube af viden og var god til at fornemme, hvad det var, damerne havde lyst til. Hils Bobby og sig tak for ham.

Første opholdssted, var paradisisk. Lige vores stil, og vi følte os ekstremt privilegerede.

Ophold i Kandy var, som nogen beskrev det, slidt men hyggeligt, og fra vores balkon havde vi en fantastisk udsigt bla. Til templet med Budhas tand, så vi var heldige.

Ophold i Nuwara Elya var et sjovt sted, hvor vi den første nat var de eneste gæster. Lidt spøjst at sidde helt alene og spise aftensmad, men de var jo som alle andre steder utroligt søde og hjælpsomme og beklagede meget, at de endnu ikke havde fået spiritusbevilling, og det var jo lidt af en bet Men igen en fantastisk udsigt.

Sidste opholdssted var virkelig slidt med fugtpletter og noget, der lignede skimmelsvamp rundt omkring, men for pokker, det ligger smukt lige ned til vandet, hvor vi hver aften kunne se solen gå ned over det indiske ocean, og vi var enige om, at det var langt bedre at ligge og lytte til havets brusen der end at sidde hjemme i regnvåde København – og vi havde jo bedt om noget billigt. Hikkaduwa var enormt turistet, og vi var glade for, at vi havde set det rigtige Sri Lanka, inden vi kom der.

Alle steder følte vi, at der blev gjort noget særligt for os. Ved ikke, om det er et tilfælde, eller om Bobby har haft en finger med i spillet. Men alt i alt en virkelig positiv oplevelse, og vi er vendt hjem som gode ambassadører for Sri Lanka, som jeg anbefaler til alt og alle. Det samme gælder naturligvis anbefalinger af Grace Tours.

Kh.. Bente & Dorte (505588)