



Nordøst Indien - dec 2022 / jan 2023

Kjære Trine og Grace Tours. Vi vil gjerne takke dere for en fantastisk gjennomført reise for oss i nordøst-India (vår 6. tur med Grace Tours). En spennende, og for oss en ny, del av dette fascinerende landet. Neora valley, Darjeeling og Sikkim. Vi har aldri før hatt en bedre guide enn Pralay Banik. Hans væremåte og kunnskapsformidling var enestående. I team med den ytterst profesjonelle og sympatiske sjåføren Amit ble de et dreamteam. Trafikken i India kan jo være halsbrekkende for oss nordmenn, men vi var aldri nervøse. Vi fikk til og med julegaver av de to på julaften, noe som rørte oss veldig.

Det var også flott å se hvor lekkert Calcutta Bungalow har blitt, og ikke minst to gode foodwalks.

Med vennlig hilsen Simon og Kristian (509610)



Orrisa – okt 2022

Vil bare si tak for en deilig tur du fik lavet til os, vi havde en fantastisk guide Manas. Han brænder så meget for landsby folket at vi fik besøgt og set dobbelt så mange landsbyer og spændende steder end hvad der stod i vores program.

Øste indien er et sted som er overset og det synd, det eneste vi fortrød var valget at slutte i Delhi, Calutta så slut skulle vi have valgt så ved vi det den by skal besøges igen.

Det var et foto paradis.

Tak for en fantastisk tur. 🙏

(Rikke & Klaus / 509519)



Vil starte med at sige det var en fantastisk rejse, som med enkelte undtagelser oversteg vores forventninger, og jeres samarbejdspartner Help Tourism har arbejdet meget professionelt med fire fantastiske guider og meget dygtige chauffører, som gjorde at vi virkelig kunne slappe af og nyde turen.

Dagene i Kolkatta var meget spændende, som skyldes Ritek som er meget vidende og engageret, men hotellet har det problem at der ikke findes en udendørsplads hvor man kan spise og kan slappe af efter byturen . Turen til Sundarbans var en lille skuffelse, for skønt vi boede dejligt, så havde vi en forventning at man kunne se nogle af dyrene og specielt tigrene, men vi så intet, og erfarede at det er der ikke mange som kommer til at opleve, men det var nok specielt mig som havde det ønske.

Fløj så til Guwahati hvor vi boede på drømmen af et homestay, vi har aldrig boet bedre, med en dejlig værtsfamilie og maden var helt fantastisk lækker med herlig service fra to mænd som virkelig gjorde alt for at vi skulle være tilfredse, det er et sted hvor vi vil drømme om at komme tilbage.

Derefter til Nameri Tiger Reserve som var en skuffelse da vi slet ikke så nogle dyr, men fik også at vide det er en park for birdwatching, så er det bedre at anbefale Kaziringha, da de har det åbne grassland hvor der formodentlig altid kan ses nogle dyr.

Så kom vi til Thembang hvor vi boede hos en dejlig familie med en datter som gerne fortalte om klanen og familiens historie, et dejligt ophold, derefter videre til Tawang som er en udfordring, da vejen dertil er virkelig dårlig og de forventer at vejen først er færdig om et par år, og om efteråret er vejret ofte dårligt og så bliver det koldt, men boede igen dejligt.

Besluttede vi kun ville have en overnatning grundet vejret hvilket ikke var noget problem, så på tilbageturen boede vi to nætter i Dirang som har et smukt buddhistisk kloster hvor vi blev hjerteligt modtaget og ikke langt derfra et andet lille kloster hvor den 6 Dalai Lama blev født, og området er meget spændende med nogle gamle møller som stadig er i brug og en tur til Mandala var også en speciel oplevelse med en særpræget natur hvor vi mødte en meget sympatisk far med sin søn som kom fra Bhutan og ville sælge noget tøj for at tjene lidt ekstra penge, fantastisk hvad mennesker gør for at forbedre levevilkårene for sin familie.

Pakke Tiger Reserve var en skuffelse, hvor det er afgørende at man kommer på den rigtige tid for at se nogle dyr, men omgivelserne med et besøg hos en Nishi familie var igen en herlig oplevelse.

Opholdet på Wild Mahseer var godt og lidt luxseriøst.

Derefter til Ziro Valley hvor vi igen boede dejligt hos en pragtfuld Apatani familie som igen gjorde alt for at vi skulle føle os tilfreds, og det spændende var at der var 6 familier med Homestay som arbejdede sammen hvor gæster blev fordelt så alle havde det samme antal gæster. Vi havde en herlig trekking tur dagen efter hvor vi fik den skønneste mad som var kylling bagt i bambus til frokost og igen om aftenen en pragtfuld kylling igen bagt i bambus, virkelig lækker, så Ziro Valley har nogle pragtfulde homestay med nogle dejlige mennesker.

Skøn tur til Majuli hvor vores chauffør havde noget familie som vi besøgte, hvilket var en uforglemmelig dejlig oplevelse hvor hele landsbyen stod udenfor for at følge med i besøget igen hos en dejlig familie.

Videre til Kohima hvor vi havde en overnatning på byens bedste hotel, var lækkert, så dagen efter til Loktak Lake som var fint, men er ikke specielt spændende og senere til Sangai Festival som heller ikke er speciel, men den store oplevelse var hvordan vi blev modtaget lidt som VIP og kunne næsten ikke komme rundt da alle ville fotograferes sammen med os.

Tilbage til Kohima hvor vi boede i et spændende homestay, og så selvfølgelig højdepunktet som var Hornbill festivalen.

Det var en meget stor oplevelse da det ikke var turistet, men viste de forskellige tribes i deres festtøj og området var indrettet så hver tribes havde et område hvor der var et hus bygget i deres stil. Der blev solgt mad hos de forskellige tribes hvor der blev gjort meget for at alt var organic og ingen plasticposer så maden blev serveret i bananblade eller bambussskåle, det var skønt at opleve hvor bevidste befolkninger er og ofte var landsbyerne plastic frie hvilket var en glædelig overraskelse

Den sidste dag var vi først på festivalpladsen men senere tog vi tilbage til vores homestay da vi skulle til koncert i byen, men vejret var ikke det bedste så da vi spurgte om et forslag til hvad vi kunne lave fik vi at vide at en af de ældste byer lå ikke langt fra os, så i homestay var der en pige som kom fra byen og hun ville gerne vise os rundt i Kigwema Village, og hvilken oplevelse, for hun var fantastisk god til at fortælle om byen og familiestrukturen som var domineret af 5 klans og hvordan de har organiseret alle de praktiske ting som renovation – vandforsyning og indsamling af brænde, det var en tur rundt i en by som ikke har forandret sig i flere hundrede år, og vi sluttede af med te hos hendes dejlige familie, og igen blev vi hjerteligt modtaget, det var den fineste afslutning på en spændende rejse som var meget anderledes end vores tidligere rejser.

Brigitte arbejder ihærdigt på hendes fotoalbum, men der er nogle tusinde billeder som skal sættes ind efter dato, så hun er beskæftiget de næste måneder.

Nu overvejer vi hvorhen til næste år, og i telefonen talte du om et andet spændende område, men jeg glemte hvor det var, så du må gerne kort skrive om hvad du mente, så vi kan læse om det.

Brigitte & Kjeld (FO 507274)



Fin togtur fra Muniguda til Howrah – selv om vi altså bedre kan lide 2 tier vogne. Folkene fra Help Turism var ikke nået frem til vognen, men vi fandt dem da i myldret.

Kørte til Fairlawn Hotel, hvor vi kom af med den store bagage og efterfølgende spiste morgenmad på den lille Cafe´ Blue Sky ved siden af (kan ligesom Fairlawn absolut anbefales). Rask køretur med en enkelt kaffepause til Gosoba Jetty. Direkte ombord på båden, der sejlede os til Bali Island, hvor vi hurtigt blev indkvarteret i de udmærkede hytter.

Vi var umiddelbart meget tilfredse med vores guide, Rechen (sikkert ikke stavet rigtigt), men desværre var han specielt 3. dag meget præget af, at hans mor var syg, og han forlod os da også efter ankomsten til Bali Island, og Mr. Paul tog over. Situationen blev reddet af, at vi havde en rigtig god lokalguide med. Ind imellem havde vi lidt svært ved at forstå ham, men han var utrolig god til at spotte.

Kun ros til kaptajnen og hans mandskab ombord på båden.

Efter lunch og et hvil sejlede vi til kontoret for at få papirerne i orden og lokalguiden ombord. Smuk solnedgang på hjemturen. Lækker middag med tigerrejer. Desværre kunne vore to tigerrejefans, Bodil og Bente, ikke deltage i måltidet, da de var svækket af henholdsvis en aftagende og optræk til kommende maveomgang. Vi slap ellers nådigt: Ole dårlig én dag, Peter én nat, Bente én nat (i toget!) og Bodil nøjedes med optræk. Vel ikke galt på en måned i Indien, hvor en del af tiden var under ret primitive forhold.

Så fulgte to dage i pragtfuldt vejr på flodarmene, hvor vi vist fik set det hele – undtagen TIGEREN. Dog så vi beviset for, at de er der, nemlig to ret friske spor i flodbrinken, hvor de havde krydset over.

De to største dyr vi så – ud over spotted deer, krokodiller og varaner – var adjutantstorken og en jungle cat.

Fin betjening ombord, formiddagskaffe, god lunch og eftermiddagskaffe. Smukke solnedgange på hjemturene.

Som nævnt havde vi gode hytter, var absolut tilfredse med både mad og betjening på Bali Island.

Også Boni Bibi spillet var en rigtig god oplevelse. Det var næsten gribende.

Det var overskyet og småregnede på turen tilbage til Gosoba, så vi følte os heldige med det vejr, vi havde haft. Tilbage i Kolkata blev vi installeret på det absolut ikke kedelige Hotel Fairlawn – et rigtig god valg til sådan nogle som os. Ikke mindst for Ole, som måtte ryge overalt. Morgenbordet var helt OK, men ud over det kan det ikke anbefales at indtage sine måltider der, men hellere tage tagterrassen på 10. etage på Hotel Lindsay 5 minutters gang gennem New Market fra Fairlawn.

Allerede næste morgen brød vi op igen for at tage toget til Bolpur og Shanti Niketan. Fin tur i god vogn med megen underholdning.

I Bolpur varede det lidt, inden vi fandt bilen, der skulle køre os til Mitali, da driveren underligt nok ikke selv henvendte sig til de eneste hvide, der var med toget, og hans skiltning var ret så primitiv. Bodil klarede det med mobilen.

Mitali Homestay var en god oplevelse. Skøn mad, som I bør inkludere, da der vist heller ikke er andre steder at gå hen. Pragtfuldt at sidde i de smukke omgivelser på tagterrassen og nyde måltiderne. Og her kunne Ole også ryge.

Vi havde en udmærket omvisning i det store universitetsområde, som blev grundlagt af Rabindranath Tagore. Museet var lukket.

Også her i stuen havde vi en overraskende god kunstnerisk oplevelse i de fire musikers Baul forestilling. Selv om det for os er en meget fremmed musik og sang, blev vi grebet af det. Selvfølgelig fordi de er så dygtige. På vej til stationen i Bolpur besøgte vi Studio Boner Pukur Danga, et pottemageri med meget smukke ting. Det kan absolut anbefales at besøge stedet. Inden togafgang nåede jeg, Peter, også at blive klippet i en nydelig salon nær stationen. Pris 20 INR (han fik dog lidt mere).

Da vi ankom lidt forsinkede til Howrah, kørte vi direkte til Babu Ghat, hvorfra den 2 timer lange sejltur på Hoogly startede. Flot tur med skøn solnedgang "gennem" Howrah Bridge. Især tilbageturen med den oplyste bro og by var betagende flot. Turen kan anbefales. Så til Fairlawn, hvor vi endelig fik pakket hele bagagen ud. Dejlig middag på Hotel Lindsay's tagterrasse.

Så kom vi endelig til det, der havde bragt os til Kolkata igen, nemlig at besøge Serampore. Efter at have besøgt Trankebar flere gange, syntes vi, at vi måtte have Serampore med. Vi så, hvad vi skulle se: Serampore College, Sct. Olavskirken, Guvernørboligen og kirkegården, og stod igen med denne fornemmelse af at mærke historiens vingesus. Vi så ikke tigeren i Sundarbans, men her var vi heldige at møde arkitekt Flemming Aalund fra Nationalmuseet og fik dermed gode informationer om et ikke helt problemfrit restaureringsarbejde af kirken og guvernørboligen. Det er ikke altid, man kan regne med at "no problem" betyder ingen problemer. Grace Tours vil nok ikke altid kunne tilbyde møde i Serampore med en så kompetent person, men I kan da anbefale, at man kigger på nationalmuseets hjemmeside, hvor man kan følge restaureringsarbejdet.

Vi havde en god guide, men desværre havde han ikke fået besked om, at vores tur var incl. lunch, så den fik vi først, da vi var tilbage i Kolkata klokken 16. Til gengæld fik vi så en meget flot lunch på den hotte restaurant, Peter Cat. Ja, den lunch var så god, at vores afskedsmiddag på Lindsay begrænsede sig til Bloody Mary og icecream.

Vi sluttede med en særdeles god vandretur i det grå Kolkata, meget spændende ikke mindst på grund af en letforståelig, kompetent guide. Ellen blev kørt til Howrah Station og sat på toget med 27 timers rejse alene

foran sig. Ganske pænt klaret af en 76 årig kvinde, synes vi. Vi andre fik pakket til flyrejse og havde fornøjelsen af at blive kørt til Restaurant Kewpie, hvor vi ganske rigtigt fik en skøn middag.

Klokken 23 kørte vi til lufthavnen, hvorfra flyveren lettede til tiden klokken 3.25. Kort ophold i Doha, og kun lidt forsinket ankomst til Kastrup, hvortil også al bagage var med.

Som I kan se, var der kun nogle små skønhedspletter, som man nok må forvente på sådan en tur.

Trine skal have megen ros for planlægningen og valget af indhold.

Vi må anbefale de 3 overnatninger på Bali Island. Har man tiden til det, vil 2 overnatninger på Mitali Homestay (incl. måltider) nok også være fint.

En stor tak til Trine og Grace Tours for vel udført arbejde!

Bente og Peter (Østindien Sunderbans – Kolkata – Serampore feb/506769)



Nu er vi endelig landet sådan for alvor. Sikke en fantastisk rejse vi har været ude på.

Alting fungerede helt perfekt.

Børnene var meget begejstrede selvom det selvfølgelig også var både fantastiske og også svære ting de fik at se. De store kontraster mellem rigdom og fattigdom.. larmen – vrimmelen af mennesker og dyr osv. Men de klarede det flot og var meget glade for turen. Vi følte os også vældig trygge ved hele tiden at blive "holdt i hånden" — det var virkelig fint.

Allerstørst indtryk gjorde nok SunderBans på os – måske også fordi det var en tiltrængt pause fra larmen og osen — men også fordi folk derude var fantastisk søde og afslappede.

Vi blev flere gange spurgt om vi kunne give forslag til hvordan det kunne blive endnu bedre.

Det eneste jeg lige kan komme i tanke om var måske — lidt anvisninger og et lille kort — som viser restauranter der er anbefalelsesværdige tæt på hotellet hvor man overnatter — som førstegangs-indien-tourist — var det lidt svært at vide hvor man trygt kunne spise og hvor man nemt kunne komme hen. Om dagen var vores guider jo rigtig søde til at hjælpe med alt hvad vi havde brug for — en service uden lige. Kun i Varanesi havde vi en guide der var ret svær at forstå .. men den service de ellers stod for med hensyn til at komme til og fra toget etc. var meget fin.

Vi har fortalt alle om vores rejse med stor begejstring og især fortalt hvor meget vi har oplevet og hvor trygge vi har følt os på rejsen. Nu er der så 2000 billeder der skal kigges på.

Mange hilsener Bente (feb/ FO 506176)



Erik og jeg kom hjem fra Indien i sidste uge – efter 3 ugers uforglemmelig ferie – rig på gode oplevelser. Vi startede jo ud i Kolkata. Fairlawn er dog et henrivende hotel, så stille og hyggeligt og hjemligt midt i al kaosset. Beliggenheden er fantastisk. Vi blev vel modtaget og meget begejstrede for jeres folk der. Søde, sympatiske og hjælpsomme unge mennesker, der brændte for deres by og land og deres historie. Det var en berigende og stor oplevelse at følges med dem.

Varanasi var ligesom jeg havde forestillet mig, stor vidunderlig, fuld af indtryk. Man må sige man får en på opleveren i alle henseender. Vi blev ikke afhentet på stationen, men måtte selv få fat i en tuc tuc. Det viste sig så også at der stod et forkert hotel navn på voucheren, men det “forkerte” hotel vi landende på, var utrolig hjælpsomme og ringede til agenten i Delhi – og så var der jo rede på det.

Andamanerne er utrolig smukke – jeg håber du har været der. Vi boede jo ved den allerbedste strand på Havelock; strand nr 7. Det var utroligt. Af fejltagelse blev vi af den chauffør der hentede os ved båden kørt til et andet resort. Det ligger en god km fra vores. Skulle jeg til Havelock igen, ville jeg bede om at bo på det andet resort. Dette Resort var meget afslappende og hyggeligt at være på, næsten hjemligt. Meget søde og venlige personaler. Vi gik derover hver aften for at spise. Jeg vil ikke sige vores resort er dårligt, værelserne er såmænd fine og personalet for så vidt søde, men den der evne til at få os til at føle os hjemme, havde de ikke.

Tranquebar, Pondicherry fine hoteller og rare mennesker og gode oplevelser. Vi boede på Maison Perumal i Pondicherry; det var et skønt hotel midt i byen, men lidt væk fra det franske. Men de var så søde; de stod og vinkede til os, da vi kørte. Hotellet i Mahabalipuram er jo bare et skønt hotel og så søde og rare mennesker, der gik ikke et helt døgn, så havde personalet lært vores værelsesnummer. Det er da engagement. Der kunne man godt finde på at tage ned og være i et par uger, når vi bliver så gamle at vi ikke kan rejse rundt mere. Alle hotellerne spurgte efter en voucher, men det havde jeg jo ikke – kun for det io Mahabalipuram. Alle skulle henvende sig til deres agent for at få bekræftet, at vi nu skulle være der, havde betalt osv. Der havde det været nemmere for alle parter at vi havde haft en voucher for hvert enkelt hotel. Det har vi haft de andre gange – og det fungerede fint.

Men alt i alt en super dejlig tur. Tak for god tilrettelæggelse.

Hilsen

Erik og Bodil – og på gensyn (jan/ 506368)



Ja, jeg tror, at vi kunder er ligesom patienter – nemlig lidt “utaknemlige” -og ikke så gode til at melde tilbage, når vi har haft et godt behandlingsforløb eller en dejlig rejse!

Det er på høje tid, at du får en tilbagemelding!

Vi har haft en uforglemmelig rejse, hvor alt stort set er “klappet” fint. Det har været en god blanding af arbejde og turisme.

Vi kan bestemt anbefale, at du også sender gæster til Nagaland- såvel som til Bhutan!

Jette og jeg er dog enige om, at vi for fremtiden vil insistere på at rejse på 1. klasse, når vi tager længere togrejser i Indien!

Vi klarede det, og bagefter er det jo meget sjovt at tænke tilbage på.

En enkel “misser”, som du måske kan have interesse i? Var- at vi ikke blevet afhentet ved hotellet- Park- d.8.november og kørt til Visakhapatnam station. Vi kunne ikke få fat i agenten på telefon og sms. Vi tog selvfølgelig bare en taxi og nåede toget mod Munigudi.

Flyet fra Kolkata til Dimapur d. 20. nov. nåede vi ikke pga. forsinkelse fra Paro/Bhutan, så i stedet arrangerede vi alternativ flyrejse til Guwathi og bilkørsel (9 timer) derfra til hospitalet i Nagaland. Uforglemmelig tur.

Ved grænsen til Nagaland, måtte vi skifte chauffør, da han ikke havde tilladelse til at køre over grænsen.!

Ja, vi har haft en spændende tur på alle måder og er nu tilbage i den daglige gænge med meget arbejde og nedskæringstrusler på hospitalet. Men sådan en rejse er jo meget god til at perspektivere tingene.

Vi vil endnu en gang sige dig mange tak og ønske dig en god jul og nytår!

PS. Og vi fik overbragt din hilsen til Ite i Kolkata og skulle selvfølgelig hilse tilbage!

KH Birgitte (504933)



Godt nok er det et stykke tid siden nu, men alligevel vil jeg lige skrive og takke dig for arrangementet af vores fantastiske rejse til Indien i februar. Det var perfekt styr på det hele, og vi følte os fuldstændigt i trygge og professionelle hænder på hele turen. Også ved de uforudsete ting fik vi optimal hjælp, som f.x. da vi nåede frem til Kolkata mens vores bagage blev i Frankfurt:-) Kombinationen af naturferie i Sunderbans, “badeferie” i Puri og storbyferie i Kolkata virkede rigtigt godt, og det var dejligt, at der var god tid alle stederne. Så rigtig mange gange tak skal du have, og tak til dine professionelle samarbejdspartnere i Indien.

Nu må jeg i gang med at spare sammen til den næste tur til Indien, overveje om det skal være i nord eller syd samt overtale mand og børn:-)

PS. Og så var vi jo så heldige at se en tiger!

Med venlig hilsen Pia + mand og 3 børn (504271)



We have been very satisfied with our trip to India, and have felt that the arrangement from Grace Tours was very well organised.

To begin with the driving, it was always ready on time or a little bit before. A strike in Assam was countered by the driver picking us up earlier from Florican Cottage, and though Indian driving is quite different from the Danish version we felt safe and comfortable the whole time.

In Tamil Nadu the driver was not only functioning as a driver, he was also a competent guide and was able to give us much interesting information about the landscape, the local industries and the life in general.

In Pondicherry he also took us on a trip to Auroville; quite a special place. It was a pleasure driving with him, and we also understood that he had assisted in planning our trip.

The stay in Manas was a real experience with a trip to the village, the dancing display (which we gather was watched by most of the village from outside the fence) and the jeep tour through the park. We even were held up by a rhino, which blocked the road for us during half an hour when he was going home from his bath. Also in Astha Nature Home we were very well received by the manager, who took us around in the area where among other things we were shown a coconut plantation, a local brickyard and the very beautiful Ganesha temple, where we were offered tea and betelnuts by the secretary. What impressed us very much was the kind and, we feel, unplanned reception by the people in these places.

Our reception in Kolkata airport and the trip to the hotel gave us a good possibility for learning further about the city and India in general, and we were sorry that our schedule did not permit us to take further advantage of the services of Calcutta Walks.

The stay in Madurai was packed with colours and life; the city was so much different from what we had seen before. We had three very good trips around the town, and the guides were able to show us both the many activities in and around the temples and the daily life with the small industries spinning, weaving and making clothing and other typical products. Both the guide in the temple and the rickshaw driver were excellent and able to answer our many different questions.

Both in Tranquebar and in Pondicherry the hotels were a fine choice with their "colonial style", quite different from what we had ever seen before. Also the Ideal Beach Resort was a good choice for digesting the many

impressions from the tour. Indeed, all the accommodations we experienced were quite up to our expectations. You can count us as a couple of very satisfied customers.

Copenhagen, 18th March

Lis & Ole / FO 505820



Det var en forrygende tur og meget anstrengende. Indien tager på kræfterne og sanserne. Vi var meget begejstrede for Ifte, der med sit strålende smil og søde væsen fik os til at glemme strabadserne hver gang, han dukkede op for at hente os (og det var jo nogle gange). En dejlig mand.

Første ophold i Kolkata på Fairlawn Hotel var helt i top. Hotellet og haven var en oase, når man kom fra mylderet udenfor, og selve stedet var herligt. Calcutta Walks er et mægtig godt projekt, og både Ifte og Mangit var glimrende guider. Bortset fra disse walks nåede vi kun Victoria Memorial. Det er en noget overvældende by, meget stor og svær at orientere sig i, når man som vi ikke er velsignet med den helt store retningssans. Næste program var Sunderbans, og vi blev afhentet af en flink guide, hvis navn vi aldrig opfattede og kørt lige til molen i Sonakhali, hvor det myldrede med mennesker, og vi til vor store overraskelse blot skulle stige ombord i vores private båd. Sunderban Jungle Camp var et dejligt sted, og vi holdt meget af at få bragt badevandet til døren i spand.. Det var et meget spændende landskab – men tigre mødte vi naturligvis ikke – selv om vi jagtede dem hele dagen fra søsiden.

Hotel Presidency i Bhubaneswar gik meget ind for mølkugler (vi var ved at blive kvalt af lugten på værelset), men var ok. Den næste mand på pletten var Gagan, meget vidende, meget energisk, men med meget lidt interesse for fugle og indkøb (vi fik aldrig en chance for at se på forretninger. Han havde den faste overbevisning, at indkøb kun kunne foretages i Kolkata). Men vi fik set en masse templer m.m., og måtte langt hen på eftermiddagen bede om vi ikke kunne få fri nu.

Puri: Hotel Hans CoCo var dejligt og vidunderlig mad, men byen og stranden var med et mildt ord snusket. Det var overvældende at se menneskemasserne ved det store tempel. Sejlturen på Chilica Lake var god, men der var ikke en fugl. Men heldigvis et par delfiner.

Så havde vi fornøjelsen af en nats ophold i Kolkata på Hotel O2. Det var ikke spændende, koldt og støjende, og det lykkedes ikke at få morgenmad, inden vi skulle afsted kl.8 (det overlevede vi dog, men vi skulle jo flyve 2 timer til Port Blair, og JetLite er et serveringsfrit flyselskab).

Det krævede meget papirarbejde at blive sluppet i land på Andamanerne. Men det lykkedes da, og efter en god

tur på havet nåede vi Havelock. Barefoot at Havelock er et vidunderligt sted . De har de bedste senge, vi nogensinde har sovet i. Og vidunderlig mad. Stranden er pragtfuld og ingen mennesker. Vi var også ude og bese fiskebestanden mere eller mindre med snorkel.

Barefoot at Collinpur var i første omgang skræmmende, da vi var vant til al den luksus på Havelock. Deres elektriske installationer havde det med ikke at virke (og prøvede man at få dem til at virke, fik man elektrisk stød), og varmt vand var også en mangelvare, men hurtigt vænnede man sig til det, og maden var fin, og de ansatte meget søde og hjælpsomme.

Til sidst fik vi så den store overraskelse, da vi kom tilbage til Kolkata (og Ifte), og det viste sig, at vi skulle på homestay i et prægtigt indisk hjem hos et meget sødt par, der bød os hjerteligt velkommen og serverede en stor indisk te med kager. Derefter blev vi sluppet ud i byen (første og sidste chance for at gøre lidt indkøb), men det blev hurtigt mørkt, og vi blev hurtigt væk, men fandt da omsider hjem efter at være blevet sendt i alle retninger af "hjælpsomme" indere. Fruen i huset mente også, at det var forkasteligt, at vi vovede os ud alene. Vi blev så budt på gevaldige drinks og påfølgende middag. Det havde været deres mening at tage os ud at spise, men vi tror, de fandt os lidt vel derangerede til at tage med ud.

Men vi fik en dejlig middag og lidt hvile inden den hårde hjemtur og alt besværet i lufthavnen (det tog 2 timer at checke ind).

Vi er som altid imponeret over serviceniveauet og præcisionen alle steder. Kingfisher er et imponerende selskab. Man bør aldrig flyve med andre. Den eneste vi ikke var tilfreds med, var Barefoots mand i Port Blair, der ikke gav ordentlig besked og bare pludselig var væk, mens nogle os ubekendte personer rendte med bagagen. Det viste sig dog, at det var hen til en bil, men det kunne han jo godt have sagt og evt. være gået med derhen.

Ellers var alt perfekt og vi takker ydmygt.

Lise og Lone (504276)